



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
april 2014

Kapitelmästaren har ordet

Castellaner!

Vintern har släppt sitt grepp om oss och visst känns det bra när vårsolen lyser. Ung och gammal vaknar till liv och det som känts som ett hinder under vintern blir genast mer hoppfullt.

Ett exempel på det är den tidigare avsaknaden av båt för transporter till och från Kastellet. Teatersmedjans båtansvariga har erbjudit Castellanerna att få nyttja deras båt Lisa II när det behövs. Som motprestation har jag lovat att försöka hitta några Castellaner som kan delta i den båtgrupp som ansvarar för Lisa II:s skötsel och vinterunderhåll. Finns det någon som kan tänka sig att ställa upp på lite båtvård så hör av er till mig.

Årsmötet den 26 mars lockade mycket folk. Årsmötessammanträdet genomfördes stadgemässigt och det efterföljande föredraget om Guldgubbarna i Västra Vång* var mycket intressant. Den sent aviserade ändringen av lokal störde inte kvällens aktiviteter och måltid, vilken som vanligt förtärdes i trevlig gemenskap.

Planeringen inför Kastellets Dag och sommarens guidningar går framåt. En del återbud har dykt upp men det ska i stort sett inte påverka dagen arrangemang.

Glöm inte att kontrollera era uppgifter i matrikeln som ni fick hem för ett tag sedan. Jag har redan fått en del påpekanden om felaktigheter så det finns anledning till att ta en titt.

Till sist vill jag önska Er alla en riktigt GLAD PÅSK!

Göran Lindgren



* Västra Vång och inget annat - tack Bertil.

Hallå! Var är min staty?

Lördagshandlande karlshamnare fick häromveckan uppleva en händelse av sällan skadat slag. I en blomsterlåda stod plötsligt en officerare från Kastellets storhetstid och uppmanade menligheten i Karlshamn att samlas för att ta emot konungen Karl X Gustav. Strax därefter dök ytterligare en officer upp bärande på en stege som placerades mitt på stråket. Sen dröjde det inte länge innan både Erik Dahlberg och kungen anlände till platsen.

När den första förvåningen lagt sig stannade lördagsflanörerna till för att betrakta skådespelet. Konungen äntrade stegen och ställde frågan till karlshamnborna:

- Var är min staty? Den stad jag grundat och som bär mitt namn har inte rest en staty över min ära. Andra städer som grundats av mina för- och efterträdare har fått statyer resta över sig men inte jag.

Därefter poserade konungen efter Erik Dahlbergs anvisningar så att han kunde göra en skiss över den staty som borde ha rests i Karlshamn för länge sedan. Till beskadarnas förtjusning hanterade majestätet både svärd och ryttarpistol med bravur, som den krigarkonung han är.

Uppträdandet var den första av de historiska så kallade flash mobs som Sällskapet arrangerar i samband med Karlshamns 350-årsjubileum. Med all säkerhet kommer Karl X Gustav och hans mannar att dyka upp i lördagshandeln vid fler tillfällen. Så håll utkik när ni torghandlar!



Föreställ er en häst istället för stegen och ni har en ryttarstaty över Karl X Gustav



Karl X Gustaf med Erik Dahlberg och soldater personifierades av Clemens Malmberg, Jan Otterheim, Bengt Norman och Göran Lindgren.





Historiskt Café

Stormaktstid och snapphanar

Mycket är sagt om Snapphanarna och deras framfart som rövare i gränstrakterna mellan Skåne, Blekinge och Småland. Men vad var det egentligen för människor som tvingade från gård och hem för att leva i skogarna? Vem var deras ledare och vad var syftet med deras överfall på den svenska armén?

Den som är bäst skickad att svara på de frågorna, och som kan berätta mer om Snapphanarna under stormaktstiden, är historikern och Castellanen Marcus Bernhardsson från Sölvesborg. Marcus, som till vardags är bibliotekarie i Sölvesborg, har gjort sig känd som en god och uppskattad berättare. Han har flera områden på sin berättarlyra men just föredraget om snapphanarna har rönt stor uppskattning. Så Castellaner - missa inte detta tillfälle.

Måndagen den 28 april kl. 18.30 i Karlshamns Museums kungasal

Vår ordenskaplan blir ny biskop

Vid sista omgången av valet till ny biskop i Lunds stift stod det klart att Karlshamns kyrkoherde, tillika Sällskapet Castellanernas ordenskaplan, Johan Tyrberg erhållit flest röster. Därmed kunde Karlshamns församling räkna in sin andra biskop bland den långa rad av kyrkoherdar som verkat i Karlshamn genom åren.



Johan Tyrberg dubbas till kommandantgraden vid Svrenfesten 2012

Den förta biskopen från Karlshamn var Johan Henrik Thomander som utnämndes år 1856.

Utöver kyrkoherdeämbetet så var Thomander kastellpredikant åren 1821 - 1827. Att både biskoparna har anknytning till Kastellet är lite unikt men samtidigt extra roligt för oss Castellaner.

Johan har lovat att hålla korum på Kastellets Dag den 24 maj och det är vår förhoppning att det nya ämbetet inte ska sätta hinder i vägen.

Karlshamns församling har gått framåt under Johan Tyrbergs ledning. Nu står han inför nya utmaningar och Sällskapet Castellanerna gratulerar honom till utnämningen samt önska honom lycka till som ny biskop i Lunds stift.

Nytt ordenskapitel

Under en rad av år har det varit svårt att engagera medlemmarna i Sällskapet till att bli ledamöter i ordenskapitlet. En av anledningarna är att flera tillfrågad tyckt att de åtagande som enligt stadgarna krävs som trossman, arklimästare, ceremonimästare etc. varit för betungande. Därför beslutade årsmötet för andra året i rad att ordenskapitlets ledamöter själva fördelar arbetsuppgifterna emellan sig.

Den uppkomna situationen öppnar upp för en revidering av Sällskapets stadgar. Vid nästa sammanträde med ordenskapitlet, kommer ett förslag att läggas fram om tillsättande av en arbetsgrupp, som ser över stadgarna i allmänhet och delen om ordenskapitlet i synnerhet. Förslag till nya stadgar ska arbetas fram under våren och sommaren, så att ett förslag kan presenteras vid höstmötet.

Ordenskapitlets ledamöter 2014-2015

Göran Lindgren, kapitelvärd
Magnus Palmberg, v. kapitelvärd
Gustaf Janzén, skrivare
Kaj Johansson, kassaförvaltare

Lisbet Northfell, ledamot
Monika Harryson, ledamot
Bo Rydström, ledamot
Gösta Blomqvist, ledamot

Studiecirkeln besökte kyrkan

I samband med ett av höstens cirkeltillfällen gjordes ett studiebesök i Karl Gustavs kyrka. Guide var Castellanen Anki Hansson som berättade om kyrklans tillkomst och historia.

