



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
september 2012

Kapitelmästaren har ordet

Castellaner!

Hösten står för dörren och med den en ny säsong för Sällskapets verksamhet. Närmast blir det ett Historiskt Café med Bertil Andersson. Ytterligare ett café anordnas i slutet av november. Då kommer Castellanen Magnus Palmberg att berätta om sina efterforskningar kring Kastelletts förste kommandant Johan Hård av Segerstad.

Under kulturnatten den 6 oktober kommer Sällskapet att medverka i med information i museets entré. Där kommer att finnas små foldrar som berättar om Sällskapets publika delar, som caféerna och guidningarna på Kastellet och Boön.

Castellanerna kan se tillbaka på en sommar med en hel del guidningar. Intresset fortsätter för de dramatiserade visningarna på Kastellet. Svårigheten är att hitta personer som kan ställa upp under sommaren. Även de som gått runt Boön har visat ett stort intresse för vad vandringsledan har att bjuda i form av historiska fakta och vacker natur.

Muren kring Carl Gustafs kyrka är på tapeten igen. För vilken gång i ordningen är svårt att säga men även denna gång är skälet att handels utveckling hindras. De första rivningsplanerna av muren lades fram 1910 och en tämligen livlig debatt om murens vara eller icke vara förekom. Då ville kyrkorådet riva muren och ersätta den med ett järnstaket. Men den gången så stadens handlare nej. Det sista ordet fick ändå de antikvariska myndigheterna och så lär det säkert bli också den här gången.

Kalendarium hösten

Onsdag	26/9	Historiskt Café
Tisdag	16/10	Möte ordenskapitlet
Tisdag	6/11	Höstmöte
Tisdag	20/11	Möte ordenskapitlet
Onsdag	28/11	Historiskt Café

Historiskt Café

Träbåtens historia och utveckling

Onsdagen den 26 september gästas vårt Historiska Café av Bertil Andersson från Björkenäs, som ligger ca 2 mil nordöst om Karlskrona. Bertil Andersson, som är född 1942, har i stort sett under hela sin levnad intresserat sig för båtar. Idag är han pensionär efter ett långt yrkesliv. Han har arbetat



på Posten i 35 år, Blekinge Museum 9 år och i slutet av sin yrkesbana, som lärare vid Litorina Folkhögskolas båtbyggerlinje i 5 år.

Men det är fritiden som varit mest betydelsefull för Bertil genom åren. Han började tidigt bygga modellbåtar och intresserade sig speciellt för den typ av båtar, som höll på att försvinna ur vårt kulturarv, nämligen träbåtarna. För att kunna återskapa de gamla båtarna, både som modeller

och i fullskala, har det krävts en hel del efterforskning. Det har blivit många studiebesök på båtbyggerier och besök i fiskelägen, där han letat båtar som verkligen borde bevaras. Många av dem uppmättes och blev till ritningar, oftast i skala 1:10.

Bertil Andersson är en duktig berättare och han kommer att vid Caféet att visa bilder och ritningar på en rad träbåtar.

Historiskt Café onsdagen den 26 september kl. 18.30 i Karlshamns Museums Kungasal

Karlshamn 350 år

Planeringen för Karlshamns 350-årsjubileum 2014 fortsätter. Den av kommunalrådet Sven-Åke Svensson, sammansatta gruppen har delats upp i mindre grupper. Undertecknad har tillsammans med museets Bengt Gabrielson och kontraktsprost Johan Tyrberg, fått i uppdrag att fundera på det historiska perspektivet av jubileumsåret.

Att Kyrkan och församlingen knyts samman i det historiska skeendet känns naturligt, med tanke på Kyrkans påverkan av staden Karlshamns utveckling. Det råder ingen brist på förslag till aktiviteter men några konkreta förslag är ännu inte framtagna.

Ordenskapitlet 2012-2013

Göran Lindgren kapitelmästare
Magnus Palmberg, v. Kapitelm.
Gustaf Janzén, skrivare
Åke Fransson, vice skrivare
Kaj Johansson, kassaförvaltare
Bo Rydström, vice kassaförvaltare
Jan-Erik Sörmlind, trossmästare
Roger Jönsson, ceremonimästare
Birgitta Cleynert, kvartermästare
Vakant, arklimästare
Vakant, utbildningsmästare
Vakant, ordenskaplan



De dubbade Castellanerna Jan-Erik Sörmlind, som erhöill amiralsgraden, tillsammans med de nyblivna Castellanerna av kommendantgraden Örjan Persson, Johan Tyrberg, Henrik Tröst och Lisbeth Northfell.

Med en stämma av stål och en auktoritet som icke tillät någon motsägelse, la kungen upp planerna för Bodekulls framtid. Dahlberg var inte sen att följa konungens råd men dristade sig till förslaget att en gata i staden i framtiden skulle bära hans namn. Att konungen är en gammal krigsbuss framkom tydligt. Inte ens när svensk lösen, två skott, avfyrades lyfte han på ögonbrynen. Se där, en människa med nerver av stål.

Därefter var det dags för den högtidliga intagningen av nya Castellaner. Med hjälp av Dahlberg och soldaterna dubbade konungen Lisbeth Northfell, Örjan Persson, Johan Tyrberg och Henrik Tröst till Castellaner av kommendantgraden. För sitt trogna och idoga arbete för Sällskapet dubbades trossmästare Jan Erik Sörmlind till Castellan av amiralsgraden. Var och en av de nya medlemmarna fick en fanfar, väl värdig en nobelpristagare.

Simon blev Castellanernas förste stipendiat

När Sällskapet Castellanerna för första gången delade ut sitt stipendium, var det Simon Svensson som erhöill det. Simon, som gått andra året på teknikprogrammet, har även läst historia, som han har ett stort intresse för.

Enligt stipendiereglerna ska stipendiet tilldelas en elev på Vägga gymnasieskola, som genom ett arbete visat goda kunskaper i ämnet. Sällskapet ser gärna att arbetet har en knytning till den lokala historien, även om det inte är ett krav. Det är av vikt att stipendiaten i sitt arbete kan dra slutsatser om det historiska skeendet och visa på vilka konsekvenser det fått för efterkommande generationer.

Det var Vägga gymnasiums stipendienämnd, som utifrån tre förslag från historieinstitutionen, utsåg Simon Svensson till stipendiat. Simon, som själv var lite osäker på vilket av hans arbeten som stipendienämnden byggt sitt beslut på, var glad för utmärkelsen och tacksam för stipendiet på 1000 kronor, en bok och naturligtvis ett diplom.

Syrenfesten 2012

Fyra nya Castellaner hälsades välkomna

Med regnet hängande i luften firades årets upplaga av Syrenfesten på Kastellet den 3 juni. Som väl var föll bara några ynka droppar från skyn och arrangemanget kunde genomföras torrskott. Syrenerna stod i sin yttersta blomning och spred sin väldoft över arrangemanget.

Castellanernas inslag i programmet inleddes, som traditionen bjuder, av Blekinge Bataljons Musikkår. Efter fanborgens taktfasta inmarsch, hade Kapitelmästaren Göran Lindgren glädjen att överlämna Sällskapet Castellanernas nyinstiftade stipendium, som tillfaller en elev på Vägga Gymnasieskola.

När nationalsången tonat ut klev konung Karl X Gustaf fram ur historiens kruttrök. Ur samma kruttrök steg, som så många gånger tidigare, även Erik Dahlberg med assisterande härolder och soldater.



Simons Svensson fick motta Castellanernas stipendium och gratuleras av kapitelmästare Göran Lindgren